

Gezalfd

Leerdienst HBC zondag 12 – Sionskerk Veenendaal 4 februari 2018 17 u – ds. J.A. van den Berg

Heidelberger Catechismus - zondag 12

Vraag 31: Waarom wordt Hij Christus, dat is Gezalfde, genoemd?

Antwoord: Omdat Hij door God de Vader gesteld en met de Heilige Geest gezalfd is tot onze hoogste *Profeet en Leraar*, die ons het verborgen raadsbesluit en de wil van God aangaande onze verlossing volkomen heeft geopenbaard; tot onze enige *Hogepriester*, die ons met het enige offer van zijn lichaam verlost heeft en met zijn voorbede steeds voor ons pleit bij de Vader; en tot onze eeuwige *Koning*, die ons door zijn Woord en Geest regeert en ons in de verworven verlossing beschermt en bewaart.

Vraag 32: Waarom wordt je een christen genoemd?

Antwoord: Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en daardoor deel heb aan zijn zalving; opdat ik zijn naam belijd, mijzelf als een leven dankoffer aan Hem geef; en met een vrij en goed geweten tegen de zonde en de duivel strijd en hierna in eeuwigheid met Hem over alle schepselen zal heersen.

God heeft zijn Zoon als *gezalfde* gestuurd. Gezalfd-zijn betekent dat je een bijzondere taak hebt gekregen waarvoor je de Geest ontvangt. Wij delen als leden van Christus in zijn zalving. We zijn dus door het geloof betrokken in de taak die Jezus heeft gekregen.

1 Profeet: Gods woorden doorgeven en mensen op het goede spoor brengen. Daarin roept de profeet weerstand op. Laten we luisteren naar Hem!

HBC verkort onze bijdrage tot het belijden van de naam. Er is meer over te zeggen: we zijn geroepen tot profetisch spreken als kerk, of in als gelovige in concrete situaties (vgl 1 Kor 14: 23-25).

- Welke situatie in Veenendaal vraagt om een profetisch spreken van de kerk?

2 Priester: Christus heeft verzoening gebracht en doet voorbede. Daarin ligt onze hoop en troost. Vgl Hebr 2 en 4!

Een van de belangrijkste taken voor de kerk van nu is die van priester. Voorbede doen voor de omgeving en verzoenend optreden. Het heeft Jezus alles gekost: wat mag het ons kosten?

- Bid deze week elke dag minstens 1 minuut voor je burens en sta open voor het feit dat je de verhooring wordt van je gebeden

3 Koning: Jezus regeert! Laat Hem koning zijn in je leven en heb vertrouwen dat Hij recht zal brengen, dat je bij Hem veilig bent.

- Strijd als een dappere deelgenoot aan Zijn zalving tegen het kwaad in je leven en waar mogelijk in je omgeving.